

**Solidariteit is tederheid
tussen mensen!**



**Raak besmet met
het virus van de menselijkheid!**

Raak besmet met het virus van de menselijkheid!

Cultuur kan een virus niet bestrijden? Niet Corona, nee.

Maar ook zijn er virussen zoals: angst, hysterie, paniek, wanhoop, hulpeloosheid. En: meedogenloosheid, egoïsme, onmenselijkheid. En: de van van de beschaving. En cultuur kan helpen tegen dit soort virussen.

Vreedzame harten. Overal in de stad, op plaatsen waar mensen proberen te vechten tegen de paniek die in hen opkomt, ze zijn het gevoel van veiligheid te verliezen dat altijd vanzelfsprekend leek. Deze harten geven aan: we mogen niet toestaan dat we machteloos zijn.

Vreedzame harten. Ze zijn bedoeld om te laten zien dat er nog een tegenwereld in zit waarbij niet alles voor onze ogen uit elkaar valt. Zij roepen ons op om niet op te geven - wij en anderen. Ze roepen ons op om de onzekerheid niet te vrezen. Ze willen dat we niet bang zijn voor de angst voor onveiligheid. Ze roepen ons op om te vragen wat ieder van ons kan doen voor onze medemensen, voor ons allemaal. Ze roepen ons op om niet verlamd te raken.

Ze zijn er gewoon als teken dat niet alles kapot gaat.

Vreedzame harten. Kleine ramen in appartementen. Groot, bij bushaltes. Als je wilt, kan je jezelf en anderen bij hen aanmoedigen. Je kunt ze thuis ophangen. Je kan ze doorsturen naar vrienden en kennissen. Je kunt vragen in supermarkten en apotheken of ze daar kunnen hangen.

Vreedzame harten. Gratis voor iedereen. Kost niets. Sjablonen bij: friedvolleherzen.de.

Vreedzame harten. Op Instagram en Facebook. @ 

De menselijke cultuur zal laten zien hoe we omgaan met de crisis en wat we doen met de Corona-periode.

**Solidariteit is tederheid
tussen mensen!**

